



Nieuwsbrief

maart 2021



Verdrijf niet zomaar in de zoete nacht

door Adriaan Meij

Vandaag kreeg ik van een lieve vriendin een gedicht gemaild voor bij mijn ontbijt. “Do not go gentle into that good night”, het meest bekende gedicht van de beroemde romantische Welshe dichter Dylan Thomas (1914-1953): *Verdrijf niet zomaar in de zoete nacht, Licht op en vlam wanneer je ouder wordt; Vecht, vecht, omdat het licht niet sterven mag*, vertaalt de Rotterdamse stedenbouwkundige en dichter Arie van der Krogt (1953).

Als je oud bent en het eind van je dag (je leven) nadert, dan zou je de dood laaiend van woede moeten bestrijden. Oude mannen beseffen dat hun woorden de bliksem niet hebben gespleten, en daarom verzetten ze zich nu want wat ze van het leven verwacht hadden is nog niet vervuld, aldus de toelichting op het gedicht op Wikipedia.

Een verwant prachtig gedicht van M. Vasalis (1909-1998) heet “Als daar muziek voor is...”. Janne Schra zingt het met het Noordpoolorkest, maar ook anderen doen dat. Het gaat ook over ouder worden. *“Als daar muziek voor is, wil ik het horen: ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn, en omgeploegd met lange, diepe voren en ongelovig. Die de wellust en de pijn nog kennen. Die bezaten en verloren...”*

Nu de coronapandemie de wereld in een ijzeren greep houdt en mijn lieve schoonzus Tonny (1936-2020) en haar man, mijn oudste broer Johan (1937-2020) eind maart en begin april 2020 door corona zijn geveld, samen met 15.000 anderen in ruim een jaar tijd, steekt bij mij (1939 -) het verzet tegen de dood, ofwel de levenslust, sterker dan ooit de kop op. Ik heb de eerste prik dan ook al gehad.

Sinds 2011 nodigde ik – als hobby - dankzij medewerking van vrijwilligers en subsidies zoals van het Burgerweeshuis, het Waarborgfonds, de gemeente Meppel en het Prins Bernhard Cultuurfonds in mijn “Zael” aan het Zuideinde 56 in Meppel tal van musici en andere kunstenaars en schilders uit voor voorstellingen en exposities. En natuurlijk een groeiend, betalend publiek, zonder hetwelk een kunstenaar geen bestaan heeft. Nu ik ouder word - omdat er muziek voor is, het licht niet sterven mag - begin ik om dit initiatief een breder en dieper draagvlak te geven en de kennis en ervaring over te dragen.

Samen met vijf geïnspireerde en betrokken bestuurders richt ik in deze weken de Stichting Klassiek Drenthe op. Deze stichting gaat in de ruimste zin klassieke muziek uitdragen zoals via concertseries en een klassiek muziekfestival in Meppel. Zo overwinnen we de crisis en verdiepen we kunst en cultuur in Meppel als essentieel draagvlak voor deze samenleving. Dank je voor je uitnodiging om wat te schrijven, Wessel de Ruijter! Ik geef het stokje door aan schilder Hanny van den Heuvel.

Adriaan Meij

Maandelijks rubriek

Deze maand de derde aflevering van de rubriek "De Cultuurmaker aan het woord", ditmaal geschreven door Adriaan Meij. Aan het eind van zijn bijdrage vermeldt Adriaan aan wie hij het stokje doorgeeft. Aan die cultuurmaker vragen we de bijdrage voor 27 maart te mailen naar: info@cultuurinmeppel.nl

Cultuurcoach

In Meppel is sinds enige tijd een parttime cultuurcoach werkzaam. Het is Desiree Prins, die naast haar werk als buurtsportcoach ook enkele dagdelen als cultuurcoach in de gemeente Meppel werkzaam is. Het bestuur van het Cultuurplatform heeft de combinatie sport en cultuur van meet af aan vreemd gevonden en daarom is het eigenlijk niet tot een samenwerking gekomen. Daarin is nu verandering gekomen: na een aantal gesprekken is besloten dat Desiree namens het Cultuurplatform uitvoerende werkzaamheden zal verrichten. In de volgende nieuwsbrief zal Desiree zich voorstellen en aangeven wat zijn voor cultureel Meppel kan doen.

Uitbreiding website

De website van het Cultuurplatform Meppel (www.cultuurinmeppel.nl) heeft enkele uitbreidingen gekregen. De agenda is op verzoek terug. Desiree Prins zal daarin activiteiten op cultureel gebied plaatsen. Zij zal deze gegevens ook doorgeven aan ontdekmeppel.nl. Via de link "Agenda" op de website kunnen evenementen worden aangemeld. Via deze link is de agenda ook in te zien. Daarnaast is een rubriek "Berichten" toegevoegd, bereikbaar via het menu-item "Nieuws" op de website. In deze rubriek zullen interessante berichten worden geplaatst. Beide uitbreidingen zullen in de komende weken verder worden gevuld.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurinmeppel.nl toe aan uw adresboek.